

Krijgslied.

Wijze:

Gy die thaus met my zyt op jagt.

Veeg weg, Bataaf! dat snood gebroed, veeg weg!
Betoom der Britten overmoed, veeg weg!
Veeg weg van 't vaderlandsche strand
Die pesten van Uw vaderland!
Veeg weg! veeg weg! veeg weg!

Al rolt er kop bij kop, sta vast, geen nood!
Gij weet wat aan Bataven past, geen nood!
De ware Held leeft altoos vrij,
Hij kiest veel eer dan slavernij
Den Dood! den Dood! den Dood!

Leg aan op dat vervloekt gespuis, geef vuur.
Uw Blixem jaag hen weêr naar huis, geef vuur!
Vel neêr al wat U weêrstand biedt:
Bataven sterven, wijken niet,
Geef vuur! geef vuur! geef vuur!

Zoo wordt der Britten trots verplet, Hoezee!
Zoo wordt het Vaderland gered, Hoezee!
Zoo blijft de Vrijheid op haar troon,
En ieder wordt haar waarde zoon!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!
